

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Als je kijkt en luistert naar de ander

“Als Ik omga met mensen, dan kijk Ik, dan luister Ik. Ik bestudeer hen en vraag mij af: ‘wie zijn zij, waar zijn zij mee bezig?’ Ik stel Mij duizend vragen en ondertussen blijf Ik met Mijn gedachten bij hen. Ik blijf met hen bezig.

Terwijl Ik met hen bezig ben, stel Ik Mij daar niets bij voor. Ik stel Mij niet voor hoe Ik ze moet zien. Ik zie ze zoals ze zijn en Ik doe niets met de gedachte die Ik rond hen heb. Door de gedachte open Ik Mijzelf alleen maar. Ik stel vragen: ‘wat zal hij nu doen, wat zal hij nu zeggen? Waar is hij nu mee bezig en waarom doet hij dat? Wat denkt hij op dit moment?’ Zo stel Ik Mij vragen over die bepaalde mens. Dat gaat vliegensvlug. Het gaat heel vlot en Ik kan onmiddellijk zien wat er met die mens gebeurt, waar hij werkelijk mee bezig is, hoe hij werkelijk in het leven staat en hoe zijn gedachten van het een naar het ander gaan, en tussen de duizenden dingen waar hij mee bezig is, waar hij in feite mee begaan is.

Want elke keer dat je een mens ziet, zal je ondervinden dat je, door de blik die je hebt vanuit je hart, tot een eenheidsgedachte komt over die mens, dat je tot een visie komt over wat belangrijk is in het leven van die mens.

Het is een hele omschakeling om op die manier te leren leven en op die manier om te gaan met de ander. Op deze manier word je wakker in het leven en dit maakt je tot iemand.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”
(uit hoofdstuk 12: ‘Handleiding om van je hart een schatkamer te maken’) © Mayil.com